



Hoe ik de liefde vond

*Ik hoorde Paul Anka zingen 'I'm just a
lonely boy,' Buddy Holly over 'Peggy Sue,'
The Everly Brothers met 'All I have to do
is dream' en ik werd verliefd.*

*Verliefd op de liefde, ze zongen zo mooi.
Zo wilde ik het ook, liep door holle lege straten,
keek op als ik voetstappen hoorde.
'Klik klak, klik klak.' Keek naar films:
Brigitte Bardot, Heidi und Peter.*

*Alles was mooi in zwart wit -
toen kwam jij in full color.*

Larie Levenslust

Dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend
geven wij u met droefheid kennis dat onverwacht is overleden

Franciscus Hendrik Roos

- Frans -

weduwnaar van Sonja Roos - Knijnenburg

* Den Haag, 19 januari 1946

† Zoetermeer, 19 februari 2025

Fanny en François
Jesper, Wessel

Elten en Joanna
Joelle

Anna (Minou)
Etiënne en Marjolein
Henry en Minou

Frans is in het uitvaartcentrum Nieuw Eykenduynen, Kamperfoeliestraat 2A in Den Haag.
Hier is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op dinsdag 25 februari van 18.30 tot 19.30 uur.

Het afscheid van Frans vindt plaats in besloten kring.

*Al uw herinneringen aan Frans zijn ons meer dan dierbaar. Wij stellen het dan ook op prijs als u deze,
maar ook foto's, met ons wilt delen op www.cuvo.nl/condoleren*